

Thema: Kunst Natuurlijk

Beste ouders/verzorgers,



Ons volgende thema is Kunst.

Overall om ons heen is kunst. Iedereen maakt kunst mee, ook peuters.

Kinderen horen muziek en zien hoe dat gemaakt wordt.

Kinderen zien beelden en kunstobjecten op bijv. een plein of langs een straat.

Ook dansen en zingen en een bijzonder gebouw is een vorm van kunst.

Kinderen kijken en luisteren niet alleen naar al dit moois, maar ze doen meteen mee. Ze zijn zelf van nature creatief.

Ook in de natuur is veel moois te ontdekken, te bekijken, voelen, ruiken en je over te verwonderen.

Wij gaan in de komende vier weken ontdekken wat kleuren doen wanneer je ze mengt.

We gaan kunst zoeken op ons schoolplein.

We gaan een schilderij bekijken en namaken in het echt.

Ook gaan we een wandeling maken om te ontdekken of er kunstwerken zijn in Enter.

Natuurlijk gaan we veel zingen en muziek maken met bijv. stokjes en schudflesjes met verschillende inhoud.

Met gekleurde linten kunnen we geweldig goed dansen en... we hebben een prachtig doe en vertel boek van Nijntje en haar fluit.

Als dat allemaal maar gaat lukken in 4 weken....

Liedjes / Versjes

Ritmisch versje **Toontje Tik**

Toontje Tik, dat ben ik, en ik tik,
één voor één op alle dingen om mij heen.
Tikke, tikke top, tikke tikke stop!

Speel met uw kind Toontje Tik en geef een huisconcert. Tik met plastic lepels op bordjes, lege yoghurtpakken, emmers, bakjes en blikjes.

Ora Viva

Ora, viva, ik kan dansen ik kan dansen.
Ora viva, ik dansen ja ja.



Woorden en begrippen

De kleur, de verf, de klei, blauw, geel, groen, rood, oranje, schilderij, de muziek, dansen, zingen, voelen, horen, kijken, luisteren, het museum, het kunstwerk, de kunstenaar, schilderen, kleien.

Niet vergeten....

De kinderen mogen iets meenemen wat we in ons museum kunnen zetten/leggen.

Dit mag iets zijn uit de natuur of iets van thuis.