

DIKKIE DIK



THEMABRIEF en NIEUWSBRIEF: **“Eten en drinken”**

September 2017

Beste ouders en peuters,

Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer terug op de peuterzaal. We zijn blij om iedereen weer te zien en heten ook onze nieuwe peuters Sophie, Suze, Maria en Ingmar van harte welkom. De eerste twee weken hebben wij gebruikt om allemaal weer een beetje te wennen aan het lokaal, aan elkaar en de regels, en in het ritme te komen. Maar nu is het tijd geworden voor het eerste thema van dit schooljaar:

“Eten en drinken”.

De maaltijden en tussendoortjes vormen een belangrijk deel van het dagritme van peuters. Het is natuurlijk behalve lekker ook heel gezellig om samen te eten! Kinderen vinden het ook leuk om op hun manier bijvoorbeeld te helpen met tafel dekken en de boodschappen te doen.

Wij gaan samen met de peuters ontdekken wat lekker is of misschien wel een beetje vies.....hoe ziet een appel er van binnen uit?...., wat heb je nodig om de tafel te dekken?...., wat kun je kopen in de supermarkt?....., hoe maak je soep?. Kortom heel veel ontdekken en heel veel proeven!



U kunt thuis ook inspelen op dit thema door bijvoorbeeld samen boodschappen te doen en te benoemen wat u in het karretje legt of wat uw peuter voor u mag pakken. En samen eten voorbereiden is ook erg gezellig!

Wilt u voor onze 'peuter-supermarkt' die in het lokaal staat verpakkingen van levensmiddelen bewaren? Zo kunnen wij er onze boodschapjes doen.

Woorden die wij wat meer aandacht gaan geven:

het eten, het drinken, de soep, de banaan, de appel, de peer, de druif, de mandarijn, de aardbei, de melk, de limonade, het water, de supermarkt, de beker, het broodje, proeven, ruiken.

Ons themaboek

Rupsje Nooitgenoeg.



Liedjes die we gaan zingen:

(kent u ze niet? We zingen ze graag voor u!)

Wat schenk ik voor je in, limonade rood of limonade geel
wat schenk ik voor je in....waarin heb je zin?

Roeren in de pan met een houten lepel,
roeren in de pan, we maken soep.
roeren in de pan met een houten lepel.
haphap slik....lekkere soep!

En dan nog even dit;

Op donderdag 5 oktober gaan we het **25 jarig** jubileum van Dikkie Dik vieren. Hier krijgt u binnenkort nog meer informatie over.

*Wilt u nog eens kijken of in de jas en de tas van uw kind zijn/haar naam staat?.

* nog even de openingstijden van Dikkie Dik.

Spelinloop van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ophalen om 11.45 uur.

Als u moet klaarzetten kan dat vanaf +/- 8.45 uur

Met vriendelijke groet,

Alice Schabbink



koken