

Nieuwsbrief Kerst 2016



Beste ouders en peuters,

Er breekt een mooie tijd aan, een tijd van gezelligheid, warmte, lichtjes, van feest!
De laatste twee peuterspeelzaalweken van 2016 willen we samen met de kinderen ons verheugen op het kerstfeest, we gaan het lokaal versieren, en met z'n allen de kerstboom optuigen!

Een hele mooie afsluiting voor ons als leidsters en onze peuters is natuurlijk om samen met papa of mama iets moois te maken voor het kerstfeest thuis, en gezellig koffie/ranja te drinken met elkaar (met iets lekkers erbij natuurlijk!).

Hierbij nodigen wij u dan ook uit om de laatste ochtend voor de vakantie samen met uw peuter ons kerstfeest te komen vieren!! Als u in kerststemming komt, dan zorgen de leidsters voor de rest!

(Om het niet te druk te maken: zonder broertjes of zusjes).

Woordjes die wij wat meer aandacht gaan geven:
de kerstboom, de kerstbal, lichtjes, de slinger,
de piek, het klokje, het kerstfeest, de kaarsjes.

Boekjes die we gaan lezen:
Kerst met Fien en Milo.
Kerst met Dikkie Dik
Vrolijk Kerstfeest Paultje



Liedjes die wij gaan zingen: (oefent u ook alvast?)
O wat een boom, o wat een boom, o wat een mooie kerstboom.
Zie je alle kaarsjes branden, klap maar blij in je handen.
O wat een boom, o wat een boom, o wat een mooie kerstboom!

We gaan de boom versieren, de kerstboom, de kerstboom
om kerstfeest bij te vieren met slingers en muziek.
Voorzichtig met de ballen, voorzichtig, voorzichtig,
ze breken als ze vallen, voorzichtig met de piek!

Tot slot wensen wij u alvast een hele fijne kerst en alle goeds voor 2017,

juf Elfriede, juf Jannette, juf Marion en juf Alice.