

**Thema: Lente**

<p>Beste ouders/verzorgers,</p> <p>Het Piramide project waar we nu mee beginnen gaat over 'lente'.</p> <p>We beginnen heel dicht bij de natuur door een lentewandeling te maken. We laten de kinderen takken voelen met knoppen en blaadjes die uitlopen. Misschien ontdekken we een vogelnestje.</p> <p>Op de psz kijken we hoe er bloemen groeien uit een bloembol en hoe een kuiken uit een ei komt. We maken een lentetafel en uw kind leert liedjes en versjes over bloemen, eieren, vlinders en vogels.</p> <p>Hoe beleeft uw peuter de lente? Peuters zijn erg gericht op wat ze zien, horen, ruiken en proeven. Ze willen alles met de handen vastpakken en onderzoeken.</p> <p>Heeft u het ook zo druk met uitleggen en vertellen hoe alles heet? Wil uw kind ook weten wanneer die bloem uit de bol tevoorschijn zal komen, hoe en waar de vogels hun nest maken en wie er voor de vogeltjes zorgt?</p> <p>Peuters zijn zich misschien voor het eerst wat meer bewust van de veranderingen van de winter naar de lente. Het blijft langer licht.</p> <p>Als het warmer weer is, veranderen ook de bezigheden. Misschien maakt uw kind mee dat u bezig bent in de tuin. Bijv. met het gazon voor eerst weer maaien en het winterafval opruimen.</p> <p>Doet u thuis mee door veel met uw kind te praten over de lente? Zo helpt u mee aan de ontwikkeling van de woordenschat van uw kind.</p>	<p><b>Het ei</b> De kip was zo blij, ze legde toen een ei Het ei brak open, wat kwam daar uit gekropen Weet je wat het kuiken riep? Piep piep, piep piep.</p> <p><b>Onder de vleugels van moeder kip.</b> Onder de vleugels van moeder kip Ligt een ei, ligt een ei. Onder de vleugels van moeder kip Ligt een kippen ei.</p> <p>Onder de vleugels van moeder kip Kraakt het zacht, kraakt het zacht. Onder de vleugels van moeder kip Kraakt het nu heel zacht.....</p> <p><b>Krokusbolletje</b> Krokusbolletje Kom eens uit je holletje Met je bloempjes paars en geel Op een lange steel.</p> <p><b>Een koetje en een kalfje</b> Een koetje en een kalfje Die liepen in de wei Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij, Dat zei, dat zei, geef dat kalfje maar aan mij. Nee zei de koe, boe, boe, boe, Nee zei de koe, boe, boe, boe. Dat kalfje, dat kalfje, dat kalfje is van mij.</p> 
---	--

<p><b>Woorden en begrippen</b></p> <p>(Dottie's eieren): het ei, de koe, het varken, het schaap, de eend, lief, leuk, de kip, het kuiken, het nest, het kippenhok, kapot, blij, leren, zwemmen, spetteren, de big, knorren, het lammetje, huppelen, het kalfje, stil, krak, breken, geel, de veer, zacht, huilen.</p>	<p><b>Niet vergeten....</b></p> <p>*Een bloementuintje hoort bij de Lente. Wilt u er één knutselen en meenemen naar de psz? Hiervoor kunt u een saté stokje gebruiken en daarop een bloem van papier maken.</p> <p>*3, 4 en 6 april gaan we de middagen weer op bezoek naar 't Reins. Lammetjes kijken.</p> 
---	---