

Nieuwsbrief februari 2017

Beste ouders en peuters,

Binnenkort wordt ons thema WONEN afgesloten en kijken wij terug op een paar leuke weken waarin we veel bezig zijn geweest met 'ons huis'. Veel geleerd, veel gespeeld, en o, wat was de bouwhoek met al die dozen een succes! Onder het zingen van: "Hé bouw je mee een toren....." zijn heel wat bouwwerken gerezen en uiteraard met groot plezier weer omgeduwd!

Een nieuw thema dient zich aan, eentje waarin wij (juffen en peuters) al onze fantasie en creativiteit in kwijt kunnen: KUNST!!!

We gaan samen met de kinderen ontdekken wat je allemaal kunt maken van kosteloos materiaal. Ontdekken dat het belangrijk is dat je plezier hebt als je iets maakt en dat het helemaal van jezelf mag zijn! Of dat het juist heel leuk is om samen iets te maken! Zo gaan we bijvoorbeeld samen 'schilderen op muziek', hoe leuk is dat!



En nu we het toch over muziek hebben:

Dit thema is natuurlijk bij uitstek geschikt om kinderen enthousiast te maken voor muziek. Luisteren, maar ook zelf muziek maken! Veel liedjes zingen, maar bijvoorbeeld ook luisteren naar klassieke muziek. En..... zelf instrumenten maken en bespelen!



En nu komt het: Zijn er ouders of opa's, oma's, ooms of tantes die een instrument spelen? En zouden zij in de groep van uw peuter dit instrument willen laten zien, er wat over vertellen en natuurlijk.....bespelen?

Zou het niet super zijn om op deze manier de peuters kennis te laten maken met verschillende instrumenten? Wilt u meer weten of heeft u een leuk idee, laat het uw leidster weten!!

Woorden die wij wat meer aandacht gaan geven:

het museum, het schilderij, de verf, blauw, geel, groen, schudden, de muziek, de muziekinstrumenten, luisteren, horen.

Liedjes die we gaan zingen:

(kent u ze niet? We zingen ze graag voor u!)

Ora viva, ik draai mijn handen, ik draai mijn handen Ora viva, ik draai mijn handen jaja....

Rood, rood, ik heb geen rood, Ik moet nog rood gaan zoeken, hier in alle hoeken...

Tam tam tam tam, daar komen muzikanten aan. Ze lopen keurig in de maat bij ons door de straat.

Boekjes die we gaan lezen:

Nijntje in het museum

Fluit voor Nijntje

We hebben een orkest

Blauwtje en Geeltje



Doet u thuis mee?

Misschien kunt u thuis een klein museum maken met uw peuter en daar zijn eigen tekeningen en werkjes 'tentoonstellen'. Zijn er schilderijen in een winkelcentrum of een gebouw waar u moet zijn? Loop er eens samen langs en laat uw kind op zijn wijze kijken. Wordt er ergens muziek gemaakt dan is het misschien leuk om er naartoe te gaan, of u zet thuis leuke muziek op om samen te gaan dansen!

Hartelijke groet, Jannette, Elfriede, Alice en Marion