

Nieuwsbrief oktober 2017



Hallo ouders/verzorgers,

Het eerste thema van het schooljaar zit er alweer op, maar wat was het leuk, samen poffertjes eten, smoothies maken en niet te vergeten de heerlijke tomatensoep. Nu zitten we dan ook alweer in een heel ander jaargetijde, we nemen afscheid van de warme dagen. Peuters zullen zich voor het eerst in hun leventje wat meer bewust gaan worden van de sfeer in de herfst en wat er in de herfst gebeurt. In de loop der jaren zullen ze vertrouwd raken met het ritme en de cyclus van de seizoenen door het jaar heen.

Thema: Herfst

Met de peuters maken we een herfstwandeling ergens in de natuur in de omgeving. En de herfsttafel met de verzamelde herfst spullen geeft vast aanleiding tot gesprekken, tot kijken, ruiken en voelen aan blaadjes, eikels, dennenappels en kastanjes. En we gaan spelen in de wind en in de regen. Als we dan weer lekker warm binnen zijn kunnen we kijken naar de weerplaatjes, liedjes zingen en een mooi herfstblad verven. Doet u thuis ook mee, samen met uw kind spullen zoeken voor de herfsttafel? Dit kan al dicht bij huis in de tuin of op de stoep.

Woordjes:

De regen, de wind, de eikel, de kastanje, de spin, het blad, de paddenstoel, het bos, de jas, de laarzen, het spinnenweb, de boom.

Boekjes:

Wat nu Oliver

De spin die het te druk heeft

Praatplaat herfst



Liedjes die wij gaan zingen:

Herfst, herfst wat heb je te koop

Parapluutje parasolletje

Hoor de wind eens waaien

Nog even dit:

- De herfstvakantie is van 23 Oktober t/m 27 Oktober
- Op maandag 6 November zijn de peuters vrij, i.v.m Sint Maartensmarkt.
- Het zou fijn zijn als u uw peuter een jas aan doet die goed tegen het (herfst-)weer kan. We gaan namelijk regelmatig naar buiten om de wind en regen te voelen en spinnenwebben te zoeken.
- Een vriendelijk verzoek van ons is om, om 11.00 uur achter de poort te blijven staan tot de leidster u ophaalt.



Hartelijke groeten van Jannette, Marion, Alice en Elfriede.