

Nieuwsbrief oktober 2016

Beste ouders en peuters,

De zomervakantie lijkt nog pas afgelopen en toch sluipen we alweer richting de herfstvakantie! We hebben gelukkig nog veel mooie dagen maar het wordt toch al eerder donker 's avonds en het regent best vaak. De eerste kastanjes en eikels vallen uit de bomen. Het kan niet anders, de herfst komt er aan! En daarmee ook ons nieuwe thema: **'HERFST'**.

Hoe kun je beter het thema herfst beginnen dan door naar buiten te gaan en om je heen te kijken naar de natuur die langzaam verandert.

Wij gaan samen met de peuters er op uit rondom het gebouw en gaan op zoek naar herfstschatten!

Als u zelf samen met uw peuter gaat wandelen of het bos intrekt, helpt u dan mee om onze 'herfstcollectie' uit te breiden? Alle vondsten zijn welkom op De Boomgaard voor onze ontdekhoek! Ook herfstplaatjes zijn van harte welkom...



Woordjes die wij wat meer aandacht gaan geven:

de spin, het web, het bos, de boom, het blad, de wind, waaien, het regent, de paraplu, de druppel, nat, de paddenstoel, veel, weinig, dik, dun, de kastanje, de eikel, de dennenappel.

Liedjes die we gaan zingen:

(kent u ze niet? We zingen ze graag voor u!)

*Op de tafel, op de tafel van 1,2,3. Op de tafel, op de tafel, weet je wat ik daar zie?

Ik zie een....appel! (of peer, kastanje, eikel enz.)

*Hoor de wind eens waaien, Hoei! Hoei! Zie de bomen zwaaien, Hoei! Hoei!

Ga niet zo tekeer jij lastige meneer. Ik blijf lekker binnen, het is zo lelijk weer.

Boekjes die we gaan lezen zijn:

Wat nu, Olivier?

De spin die het te druk had.

Doet u thuis mee?

Om ook thuis samen de herfst te beleven is het bijvoorbeeld leuk om een wandeling in een bos of park te maken met het gezin en te praten over wat u allemaal ziet. Of met uw peuter een mooie spinnenweb bekijken en hem vertellen over spinnen. Samen de tuin opruimen (bladeren harken, uitgebloeide zomerplantjes weggooien). Ook is het leuk om kastanjes, dennenappels, eikels en andere 'herfstspullen' te gaan zoeken, die dan weer van harte welkom zijn op de Boomgaard!

Tot slot:

Vanaf 14 oktober wordt de Mariaschool verbouwd. Vanaf die dag gebruiken wij de deur naar ons speelplein als ingang. U kunt ons dan bereiken via de Stationsstraat. Ook de kleuters maken tijdelijk gebruik van deze deur! Het kan dus best druk zijn soms, wij hopen op uw begrip....

Ook in de herfst (misschien wel júst in de herfst) gaan we graag naar buiten. Er valt dan zoveel te ontdekken! Kunt u daar rekening mee houden in verband met kleding? (warme jas, regenlaarsjes indien 'nat weer').

Hartelijke groet, Jannette, Elfriede, Alice en Marion

