

## Nieuwsbrief maart/april 2017



Beste ouders en peuters,

Binnenkort wordt ons thema KUNST afgesloten en kijken wij terug op een paar leuke weken waarin we ontzettend creatief bezig zijn geweest met elkaar. Het lokaal hangt vol kunstwerken! Het lijkt wel een museum...En we hebben heel veel muziek gemaakt, op echte instrumenten en op zelfgemaakte. Bij deze willen wij ook de ouders bedanken die het hebben aangedurft om hun eigen instrument bij ons te komen laten zien én bespelen. Heel bijzonder en wat een plezier hebben we gehad!

**Het zal geen verrassing voor u zijn dat ons volgend thema 'LENTE' is....**

Een feestelijk thema! Want we gaan samen zien hoe een bloem groeit (we krijgen een eigen kleine kwekerij in de klas) en we ontdekken dat op de boerderij in dit jaargetijde kleine dieren worden geboren! Binnen dit thema valt natuurlijk ook nog Pasen én moederdag!!



In de week vóór Pasen gaan we in de groep genieten van een heerlijk paasontbijtje! Uw kind hoeft die ochtend geen drinken en fruit mee. Te zijner tijd zal op de deur van het lokaal de precieze datum staan wanneer het ontbijt zal plaatsvinden....

**Doet u thuis ook mee?**

Het is erg leuk om samen te wandelen en de lente te 'ontdekken'. Er komen bloemen boven de grond en vogeltjes zingen. Misschien ziet u al vlinders vliegen. Leuk om uw kind attent te maken op zulke dingen en samen te genieten. In de klas hebben we straks potjes met bloembollen en zaadjes. misschien wil uw kind thuis ook wel een potje met zaadjes of een bloembol om met ú te kijken hoe het zich ontwikkelt....

**Woorden die wij extra aandacht geven:**

de lente, de kip, het ei, de bloembol, het lammetje, het kalf, het veulen, het zaadje, de tuin, de gieter.

**Liedjes die we gaan zingen:**

*(kent u ze niet? We zingen ze graag voor u!)*

\*Onder de vleugels van mama kip ligt een ei, ligt een ei. Onder de vleugels van mama kip ligt een kippenei.

\*Tjiep tjiep tjiep, tjiep tjiep tjiep, 't vogeltje zingt zijn mooiste lied. Boven in de bomen is 't nestje klaargekomen. Tjiep tjiep tjiep, tjiep tjiep tjiep, 't vogeltje zingt zijn mooiste lied.

\*Klein klein lammetje danst nu in het rond. Hij is zo blij, hij is zo blij, omdat de lente komt.

**Boeken die wij gaan lezen:**

De tuin van Nijntje

Bobbie in de tuin

Dottie's eieren



**kleine mededeling:**

Op het vakantierooster staat niet vermeld dat ook 5 mei een vrije dag is, bij deze.

Hartelijke groet, Jannette, Elfriede, Alice en Marion