

Beste ouders en peuters,

De voorjaarsvakantie zit er weer op en we hopen dat iedereen hiervan heeft genoten. Ook ligt het thema "kunst" alweer achter ons en we mogen zeggen dat vooral ons eigen museum een groot succes was. Dat betekent dat we vrolijk verder gaan met het volgende thema en dat is "Wonen".

Thema: Wonen... wie komt er in mijn huisje?

Tijdens dit project sluiten we aan op hoe een peuter het wonen beleeft en ervaart. Om te beginnen maken we een kleine wandeling door de straten om de huizen te bekijken, waar kijk je doorheen en hoe kom je binnen. Zijn alle huizen hetzelfde? Op de peuterspeelzaal is de huishoek een vaste hoek waar alle dingen een eigen plekje hebben. Er staat een tafel met stoeltjes, er staan pannetjes in het kastje bij het fornuis en de poppen liggen in het ledikantje, het is eigenlijk net alsof je in een huisje bent. Ook maken we een eigen huisje waar je lekker even helemaal alleen een boekje kunt lezen. Natuurlijk willen we ook weten wie er allemaal bij jou in huis woont en hoe ze allemaal heten. Kortom weer een gezellig thema waarmee weer heel wat te beleven valt.

Doet u thuis mee?

Thuis kunt u met uw peuter praten over uw eigen huis, wat hoort er in de keuken, de kamer, de badkamer? etc. Verder kunt u ook samen verstoppertje spelen en benoemen waar u verstopt zat (in de keuken, onder de tafel, achter de gordijnen, enz). Maar samen een hut bouwen is natuurlijk ook altijd geweldig om te doen!

Woordjes die wij wat meer aandacht geven:

De keuken, de badkamer, de wc, de stoel, de bank, de kast, het huis, de deur, de sleutel, de slaapkamer, het bed, de trap, verstoppen, zoeken, het dak, bouwen, de toren.

Boekjes die we gaan lezen zijn:

Kleine muis zoekt een huis,
Waar is Dikkie Dik,
Waar ben je kleine beer.



Liedjes die we gaan zingen:

In Holland staat een huis, in Holland staat een huis
In Holland staat een huis, jaja, van je singela singela hopsasa
In Holland staat een huis, in Holland staat een huis!

In de kamer, in de kamer van 1,2,3
In de kamer, in de kamer, weet je wat ik daar zie?
Ik zie een tafel.....(klok, stoel, kast enz.)

(Kent u ze niet? Dan zingen we ze graag voor u.)



Tot slot nog even dit:

Graag zouden we u willen vragen om uw zoon/dochter een stuk of drie foto's mee te geven van iedereen die bij u thuis woont (uw huisdier hoort daar natuurlijk ook bij). Wij kunnen hier dan een mooie praatplaat van maken wat voor de peuters heel herkenbaar is.

Ook zouden we het erg fijn vinden als u aan hele grote dozen (bv. van koelkasten of diepvriezen) kunt komen zodat wij dan in de peuterspeelzaal speciale eigen "plekjes" voor de peuters creëren.

Verder zijn we voor de wandeling nog extra ouders nodig, dit zal t.z.t. op de deur komen te hangen.

Tot slot willen we natuurlijk graag lekker buiten blijven spelen, hierbij is het alleen wel erg belangrijk dat uw peuter warm aangekleed is. Zou u er hierbij misschien ook aan willen denken om de naam van uw peuter in de sjaal, muts, jas en elke handschoen (liefst geen vingerhandschoenen) te zetten?

We maken er met de peuters weer een "huiselijk" thema van!

Hartelijke Groeten, Marion, Elfriede, Alice en Jannette.